

# Livsforvandlende fællesskab



*Lea Thusgaard og Maria Gramstrup, praktikanter for Kvaglund Kirkes tværkulturelle arbejde*

Da Majid startede som tæppesælger i Afghanistan var det nok ikke klart for ham, at han om nogle år ville komme til at bo i et af verdens mindste lande, hvor det regner 179 dage om året, og der bliver produceret 4.500 tons svinekød om dagen. Men dette nye liv er nu en realitet for Majid, som er familiefar og bor i Danmark i byen Esbjerg.

Sammen med mange millioner andre flygtninge måtte Majid flygte, da hans egen familie vendte ham ryggen, og ville have slået ham ihjel, hvis ikke han flygtede.

Efter en lang rejse på flere måneder op igennem Europa, fandt Majid frem til Danmark.

Det er ikke altid let at være fremmed i et nyt land. Mennesker taler et andet sprog, opfører sig på en helt anden måde, bruger andre bogstaver, og har en anden religion. Trods udfordringerne startede Majid på sprogskolen i Esbjerg. Her er han de fleste dage i ugen. Når han får fri, har han børn og kone, der skal passes, og han har en praktikplads, der skal holdes. Majid har nemlig fået plads i en tæppebutik i byen, men han drømmer om en dag at arbejde på en lille fabrik, så han kan holde fri i weekenden og være sammen med sine børn. Han er en travl mand. Da vi spørger ind til Kvaglund Kirke, og arrangementerne her for de forskellige nationaliteter, fortæller han glædeligt, at han både har været til Mandeklub og Sprogcafé her, i de år han har boet i Danmark. Han fortæller, at han har lært mere dansk her på Sprogcafeen end på sprogskolen, fordi der er flere lærere og færre elever i de små grupper. Men i dag har Majid travlt med at blive færdig på sprogskolen, arbejde i tæppebutikken, og stadig være der for sin familie.

Majid er født muslim, han boede som sagt tidligere i Afghanistan, hvor størstedelen er født sådan. Var man kristen sagde man ikke noget om det, man kunne aldrig vide, hvad der ville ske med

én. Men i Danmark fik Majid sig nogle gode venner. De gav en dag Majid en Persisk Bibel i hånden, og sagde, at han skulle læse den. Det gjorde han så. Han læste den fra start til slut, imens han sad med koranen og fandt ligheder og forskelle på de to skrifter. Siden da har han været kristen, og har oplevet, at Jesus konkret hjælper ham i dagligdagen, og som han selv siger: "Jeg elsker Jesus, Jesus hjælper mig."

Majids kone er stadigvæk muslim, men det accepterer Majid, og siger, at han ønsker at fortælle mere til hende om Jesus, men han vil ikke tvinge hverken hende eller hans børn til at være kristne, for han vil gerne have, at hans børn selv aktivt vælger, hvad de vil tro på.

Han fortæller at muslimer er gode mennesker, og at langt fra alle muslimer er terrorister.

Det helt fantastiske som vi, som praktikanter, har fået lov at opleve, er at der i Kvaglund kirkes Tværkulturelle center er plads til ALLE! Om man så er kristen, ikke - kristen, afrikaner, syrer, europæer eller noget helt andet. Man er i sandhed en del af et: **livsforvandlende fællesskab**.

## Folkekirken Tværkulturelle Center i Ribe Stift

Kvaglund Kirke  
Kvaglundparken 18  
6705 Esbjerg Ø

**Tirsdag 18-21: International mandeklub**  
**Onsdag 14-17: Kvinder møder kvinder**  
**Torsdag 15-17: Sprog Café**

Kom også og vær med til aftenerne med fællesspisning.

Læs mere på hjemmesiden <http://ftc-ribestift.dk/>

Navnet Majid er valgt, fordi han ikke ønsker sit rigtige navn på internettet.