

Første halvårsrapport fra Folkekirken Tværkulturelle Center i Ribe Stift (FTC)

Ved alle ansatte, redigeret af Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen

- **Baggrund og formål**

Centerets vision (hvad vi vil være):

Vi vil være kirkens udstrakte hånd til de etniske minoriteter i Ribe Stift blandt kvinder, mænd, børn, unge og studerende, på tværs af nationale og religiøse forskelle.

Centerets mission (hvad vi vil gøre):

Vi vil opbygge netværk og sociale relationer, fremme folkelig og kirkelig integration og opbygge den enkeltes selvværd gennem medinddragelse i aktiviteter og kulturel udveksling. Vi vil gennem centeret gøre den kristne gudsforståelse kendt, og ønsker gennem dialogorienteret arbejde at være kulturtolk i de internationale miljøer i Ribe Stift.

Centerets værdier (hvad vi tror på):

- Det personlige møde mellem mennesker og medinddragelse i både planlægning og afvikling af aktiviteter er vejen til gensidig forståelse og fællesskab.
- Kirkens engagement udfoldes bedst i en skelnen mellem det diakonale og det missionale arbejde. Vi vælger bevidst at "gå på to ben", idet vi ønsker at skabe både "neutrale rum", hvor alle uanset etnisk, religiøs eller kulturel baggrund inviteres ind og kan være med til at sætte dagsordenen, og "kirkelige rum", hvor kirkens forkyndelse står centralt. For at skabe størst mulig tillid, skal ingen være i tvivl om, hvornår man bevæger sig ind i hvilket af de to typer rum.
- Et tværkulturelt center kan være et kulturelt og religiøst område, hvor forskellige værdier og religioner behandles ligeværdigt.
- Det internationale arbejde lykkes bedst med væsentlig involvering af frivillige.
 - Opbygning af et bredt netværk med organisationer og enkeltpersoner vil være afgørende for centerets succes.



Folkekirken Tværkulturelle Center

Ribe Stift

- **Mål**

Projektet løber over tre år startende fra 1. august 2012 og til 31. juli 2015.
Der opstilles følgende overordnede mål for projektet. (fra vedtægterne)

- a. Kvaglund Kirkes projekt *kvinder møder kvinder* integreres på sigt i projektet.
- b. Tilbud til mænd som pendant til projekt *kvinder møder kvinder* oprettes.
- c. Initiativer overfor Esbjergs godt 1000 *internationale studerende*, herunder internationale gudstjenester.
- d. Tilbud til *børn med anden etnisk baggrund* end dansk. Herunder religionspædagogiske initiativer (fx børneklub) målrettet burmesiske børn.
- e. Etablering af *videnscenter og idébank* for præster og menighedsråd i hele Ribe Stift vedr. kirkens møde med udlændinge.

- **Indhold**

- Status efter første halve år for FTC
- **Kvinder møder kvinder, international mandeklub, Sprog Café og børneklub** for nydanske børn er allerede veletablerede og kører rigtig godt.
- Sprog Café en har nu fem undervisere samt et stigende antal deltagere på op til 11 personer. Vi har i Sprog Café en haft kontakt med 25 forskellige mennesker fra 15 forskellige lande (samlet 122 besøg).
- Desuden er der lavet flere tiltag overfor **internationale studerende** og flere arrangementer i efteråret med svingende antal deltagere, fra ganske få til 30 internationale studerende fra mindst 10 forskellige lande en enkelt gang. Der er ved at blive skabt en gruppe af frivillige unge danske studerende, som vil arbejde med på det.
- Der er skabt god kontakt til tre studiesteder med mange internationale studerende, så jeg modtager invitationer til arrangementer for nye internationale studerende, sprogcafé – programmer uddeles på to af studiestederne.
- Huset (studenternes mødested) har flere arrangementer, hvor gadepræsten holder mig opdateret på, hvornår de internationale studerende samles.
- En **engelsksproget bibelstudiegruppe** er netop etableret med offshore – ansatte m.fl. I denne gruppe er der et ønske om at invitere internationale studerende, som blandt andet læser på studier relateret til offshore – branchen.
- Der laves løbesedler til alle aktiviteter. De deles ud ved personlige besøg, deles i postkasser og gives videre til mennesker, vi møder. Materialer er hængt op flere steder i nærområdet samt på studiesteder og på Kvaglund.nu m.m.
- Der er lavet en folder om FTC, som er delt ud i hundredevis af eksemplarer til orientering samt inspiration til at begynde tværkulturelt arbejde andre steder i stiftet.

- Desuden er der givet inspiration til tværkulturelt arbejde i mange sammenhænge i provstiet og i stiftet. Der er kontakt med tværkulturelt arbejde i Rindom, Ribe, Grindsted, Skjern og Ølgod. Desuden forsøges det at begynde Middag på tværs i Varde til påske.
- Der har været artikler og information på Kvaglund.nu, KD, Udfordringen, Kvaglund kirkes hjemmeside, stiftets hjemmeside, interview på familiekanalen.tv og i lokal tv, Nyt på Tværs, IMT, egen hjemmeside ftc-ribestift.dk samt facebook.
- Der er samarbejde med Burmesermenigheden og den rumænsk ortodokse menighed, der låner lokaler ved Kvaglund kirke. Der har netop været en meget godt besøgt fælles gudstjeneste mellem burmesermenigheden og sognemenigheden i Kvaglund, blandt andet på baggrund af de relationer, der er blevet uddybet i den internationale mandeklub.
- I oktober var der **dialogaften** mellem kristne og muslimer og rammerne var ved at sprænges med langt over 100 deltagere, så vi vil arrangere en ny aften i større lokaler i foråret.
- Foredrag i Kvaglund og kursusforløb i Ølgod om Kristendom og Islam.
- Det er gået rigtig godt med at finde ansatte og frivillige, som vil være med til at afvikle Tværkulturel kristen sommerlejr i uge 27 på Løgumkloster efterskole.

- **Organisering**

Styregruppe:

Der er nedsat en styregruppe, der har ansvar for projektet, dvs. økonomi, ansættelsesforhold samt iagttagelse af mål og delmål.

Projektets ansatte deltager normalt i styregruppens møder.

- **Tidsplan**

Opfyldelse af målene efter det første halve år.

- A) Kvinder møder kvinder er allerede en integreret del af samarbejdet i FTC, dog mangler økonomien at blive lagt ind under FTC, hvilket nok vil tage noget længere tid at få igennem. En stor kontakthoved til nydanske kvinder. Flertallet af deltagerne er muslimer. Der er 12 frivillige. Elsebeth er meget udadrettet i sit arbejde. (se mere nedenfor)
- B) Poul Martin har udviklet et velfungerende arbejde blandt internationale mænd. Der er både ugentlige møder, nedsat en komite, anskaffet en kolonihave og nedsat endnu en komite til at lede den, Poul Martin går ofte på husbesøg og har kontakt med mindst 40 nydanske mænd, hvoraf ca. 16-17 kommer hver uge. (læs mere nedenfor)

- C) Daniel har fået kontakt med en del internationale studerende og arbejder på at dette arbejde får større rod i lokale unge kristnes aktiviteter. Der skal skabes dybere relationer, hvis det skal have en fremtid og ikke bare blive noget de studerende prøver af, før de går videre til noget andet. Derfor afhænger dette arbejde af, om det lykkes at få engageret de unge kristne danskere.
- D) Der er børneklub hver onsdag eftermiddag for internationale børn, men ikke et tilbud, som særlig er målrettet burmesiske børn. Der er et godt samarbejde med sognets børnearbejde. (læs mere nedenfor)
- E) Med 4 ansatte på forskelligt timetal kan vi allerede sige, at der er oprettet et videnscenter, som både har teoretisk og praktisk viden om at oprette og lede arbejde blandt nydanskere. Vi er allerede blevet brugt i flere sammenhænge og stiller os til rådighed, særligt for de steder, hvor der er en åbenhed for at begynde tværkulturelt arbejde i stiftet. Desuden er jeg i foråret inviteret til flere arrangementer udenfor stiftet til inspiration for andre stifter i forskellige sammenhænge.

Samlet set har vi altså arbejde i gang indenfor alle de arbejdsområder, som projektet ønskede. Udfordringen bliver så at skabe dybere relationer, engagere flere frivillige, så arbejdet kan bære frugt i flere menneskers liv og i flere sogne i stiftet.

- **Ressourcer**

Kvaglund sogn dækker forbrug af printere, trykning af løbesedler og stiller kontorer til rådighed for centerets ansatte. De lægger også hus, vand og varme til de fleste af aktiviteterne indtil nu.

Desuden har Kvaglund bevilget penge til indkøb af gulvtæpper og nye møbler til Kirkens internationale Hus bag kirken, hvor de fleste aktiviteter foregår. Så rammerne omkring projektet er rigtig gode.

Flere af de 204 sogne i stiftet ønskes involveret i det tværkulturelle arbejde lokalt.

Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen, januar 2013

Kvinder møder Kvinder

Rapport fra perioden august-december 2012

Mine arbejdsopgaver siden sidst:

- Besøg hos gamle og nye brugere. Nogle dukker pludselig op efter lang tids vedholdende kontakt.
- Går og cykler omkring og møder kvinder i Fakta, i genbrug, i gårdene osv.

- Tilrettelæggelse af onsdage med inddragelse af brugere og frivillige.
- Tilrettelægge og lede brugerrådsmøder.
- Organisere specielle arrangementer og dage
- Forberede og lede frivilligmøder samt løbende frivilligpleje.
- Skriftlig og mundtlig PR.
- Samarbejde med andre der arbejder blandt nydanskere
- Tage stilling til forskellige henvendelser
- Følge med i de forskellige landes forhold.
- Følge med i nye love og regler på udlændingeområdet

Deltaget i relevante møder og kurser:

- Styregruppemøder i Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift.
- KO-møder (repræsentanter for skole, politi, boligforeninger og institutioner i Kvaglund)
- Deltaget, hvor der arrangeres samlinger for mennesker af anden etnisk baggrund.
- Deltaget i Islamkursus hos Kammersgård samt inspirationskonference om "Den gode integration" arr. af Tværkulturelt Center, deltager i Islamkursus vedr. Folkekirkens møde med muslimer.

Uddybelse af arbejdet:

- **De ugentlige onsdage** tager en del tid, da det er vigtigt at så mange som muligt involveres både af brugerne og de frivillige.
- Fra aug.-dec. var der mange til maddage, kvindedage, oplæg ved sundhedsformidlerne, Kvindefest, Ramadanfest, Badeland, love og regler på udlændingeområdet, julebanko og pakkeleg med Luciaoptog ved børnene.
- Der kommer mellem 20-25 udenlandske kvinder i klubben og andre arrangementer. Denne sæson 22,6 i gennemsnit. Foruden kvinderne kommer deres børn, frivillige og besøgende, derfor går der 40-50 personer gennem Huset bag Kirken hver onsdag. Kvaglunddag og Børnedage er ikke talt med, da det er svært at tælle.

Andre arrangementer:

Foruden onsdagene har der været afholdt følgende arrangementer, hvor de udenlandske kvinder har været involveret: Børnedage 31. juli- 1. aug., Sykursus 8-10. aug., Kvaglunddag 1. sept., Kvindefest 5. okt., Badeland 22. okt., Adventsmarked 24-25.nov.

Fig. nationaliteter har deltaget i efteråret: Afghanistan (muslimer), Yemen (muslimer), Somalia (muslimer), Irak (kurdere, muslimer, kristne, mandæere), Vietnam (kristne), Pakistan(kristne, muslimer), Malawi (kristen), Kenya (kristen), Sri Lanka (kristne, hinduer), Tyrkiet (muslimer, kurdere), Burma (muslimer, kristne), Syrien (muslimer), Eritrea(kristen), Kosovo Albanere (muslimer), Bangladesh(muslimer), Nepal (hindu), Iran(muslim), Marokko(muslimer), Kina (ikke religion), Rusland (kristen) Grønland og Danmark.

Brugerrådet er kvinder som kvinderne selv har valgt til at lave program for en periode ud fra vores og kvindernes forslag. Denne periode: Burma, Malawi, Irak, Rusland, en frivillig og undertegnede. Vi samles 4 gange årligt og laver program.

De frivillige:

Frivilliginspiration: Tre har deltaget i hver 2 kurser om fortælling af Livshistorier. Tre var på Tværkulturelt Centers konference om "Den gode integration". En har været på kursus arr. af Flygtningehjælpen. Været til Kvaglund Kirkes frivilligfest.

Frivilligmøderne. Vi samles 4 gange årligt og snakker hver gang om et relevant emne. Vi evaluerer og tilrettelægger overordnet samt fordeler opgaver.

Der er nu 11 frivillige, hvoraf de 2 er af anden etnisk herkomst foruden Gladys.

Fremtiden

Etablere formelt samarbejde med **Esbjerg Kommune**, der vil tilbyde udenlandske familier at vi (FTC) går på husbesøg og inviterer til vores aktiviteter (Kvindeklub, Børneklub, Mandeklub, Sprog Café, spiseaftner samt andre individuelle relevante tilbud).

Holde kontakten til de relevante **samarbejdspartnere** vedlige.

Konstant **synliggøre** projektet.

Hele tiden **skabe kontakt til nye**, da nogle deltagere kommer videre med uddannelse eller i aktivisering/arbejde eller kommer på sprogskole onsdage.

Hele tiden inddrage og invitere kvinderne og deres børn, hvor det er muligt i kirkens aktiviteter.

Elsebeth Fischer-Nielsen, 14.1.2013

Bilag: "Vision, mission, værdier".

Kvinder møder kvinder

Vision:

Kvaglund kirke vil være en synlig, åben kirke for kvinder uanset nationalitet og religiøs baggrund.

Mission – mål:

At fremme nydanske og danske kvinders dannelse af netværk, integration og bedre livskvalitet gennem undervisning, socialt samvær og udviklende aktiviteter. Det søges gjort ved aktivt at medinddrage kvinderne med de ressourcer, de har (syning, madlavning, kreativitet, dans, musik osv.), samt input fra vores side og ud fra kvindernes ønsker. Vi ønsker at være kulturtolk ved at føre kultur- og samfundssamtaler.

Vi ønsker at gennemføre det i samarbejde med relevante grupper af enhver art.

Værdier:

At være et åbent fællesskab for kvinder, der udvikler og engagerer den enkelte til et liv med en bedre livskvalitet.

Vi ønsker at møde hinanden med respekt, accept og åbenhed.

Vi ønsker at være et synligt kristent nærvær gennem næstekærlighed.

BØRNEKLUB – KVINDER MØDER KVINDER

Kvartalsrapport for perioden 22. august til 19. december 2012.

Jeg holder løbende møder med børnene omkring deres ønsker angående aktiviteter, samt hvordan vi sammen kan bidrage til, at klubben fortsat bliver et rart sted, at være og invitere kammerater med til.

Aktiviteterne bliver altid lavet ud fra børnenes ønsker. Desuden er vi meget fleksible mht. ændring af planlagt aktivitet, hvis der kommer nye forslag som flertallet støtter.

På nuværende tidspunkt er der ingen fast frivillig tilknyttet, da Somjai, som har været meget stabil, ikke kan længere pga. skole. Jeg har stadig telefonkontakt med Somjai.

Anna Grethe, Britta og Gurli, som er frivillige hos kvinderne, skiftes til at være hos børnene, når jeg ikke er til stede.

Jeg mødes med Elsebeth, hvor vi snakker om både Børneklubben og Kvinder møder Kvinder. Og deltager også i styregruppe og møderne for frivillige.

UDFØRTE AKTIVITETER OG ANTAL BØRN

Dato	Aktivitet	Antal børn
22. aug.	Ramadanfest	14
29. Aug.	Rundbold og konkurrence leg	9
5. Sept.	Børne onsdag i kirken	4
12. Sept.	Leg og hyggedag	3
19. Sept.	Smykker	10
26. Sept.	Postkort	9
03. Okt.	Aktivitet med Gurli + børne onsdag	3
05. Okt.	Kvindefest	32
10. Okt	Lave maleri	15
17. Okt.	Motionsdag med sundhuset	8
24. Okt.	Aktivitet med Anna Grethe	2
31. Okt.	Arbejde fortsat på malerier	6
07. Nov.	En snak om Mortensaften + leg	10
14. Nov.	Lave bolcher og brændte mandler	7
21. Nov.	Lave bolcher og brændte mandler	5
28. Nov.	Lave julekrybbe	3
24+25 Nov.	Adventsmarked	25
05. Dec.	Bage småkager	4
12. Dec.	Lave havregrynskugler	12
19. Dec.	Lucia optog og pakkeleg	19

Siden starten af "Børne onsdag" er klubben blevet en del af det. Hver onsdag kommer der børn fra "Børne onsdag" hos os, hvor vi i ca. halvanden time laver et eller andet kreativt. Der har været meget ustabilitet i Børneklubben siden august i forhold til de nydanske børn.

Det er fortsat nogle dejlige børn, som kommer i klubben og det er stadig mit indtryk, at de er glade for at komme der, og de tager ofte venner med. Jeg forsøger hele tiden at medinddrage børnene og den frivillige, lytte til deres ønsker, og forsøge at imødekomme dem.

Dato 16 -2-2013

Beretning fra det Tværkulturelle arbejde i Ribe Stift.

ved medarbejder Poul Martin Aalling Nielsen

Jeg har tænkt mig at have tre hoved punkter med i min beretning.

- 1: At minde mig selv, og andre der læser dette om vores: Visioner - Mission - Værdier
- 2: En beretning fra det tværkulturelle liv og arbejde
- 3: Hvor mange er vi, hvad gør vi nu, hvad er planen for den nærmeste fremtid (halv til et helt år)

1

Visionen: Vi vil med udgangspunkt i kirkens dåbsbefaling, være kirkens udstrakte hånd til de etniske minoriteter i Ribe stift blandt kvinder, mænd, børn, unge og studerende, på tværs af nationale og religiøse forskelle.

Missionen: Vi vil være et internationalt center, der har til formål at opbygge netværk og sociale relationer, fremme folkelig og kirkelig integration og opbygge den enkeltes selvværd gennem med inddragelse af aktiviteter og kulturel udveksling. Vi vil igennem centeret gøre den kristne Guds forståelse kendt og ønsker igennem dialog orienteret arbejde at være kulturtolk i de internationale miljøer i Ribe stift.

Værdier: Vi tror på det personlige møde mellem mennesker og mener, at inddragelse i både planlægning og afvikling af aktiviteter, er vejen til gensidig forståelse og fællesskab. Vi tror at kirkens engagement udfoldes bedst i en kombination af diakonalt og missionalt arbejde. Vi tror at centeret kan være et kulturelt og religiøst område, hvor forskellige værdier og religioner behandles ligeværdigt.

2 Beretning fra det tværkulturelle liv og arbejde

Jeg vil fortælle om en mand, som jeg har mødt igennem mit arbejde ved FTC. Jeg vil ikke nævne hans navn eller nationalitet. Kun at han er en mand på godt 40 år, har muslimsk baggrund, er gift og har 5 børn.

Lille juleaften skrev jeg en SMS til alle i International mandeklub og ønskede dem en god jul. Jeg fik flere jule sms'er retur, men der var specielt en der rørte mig, den vidnede om en indsigt og en respekt for Jesus og den kristne jul, som jeg for at være helt ærlig sjældent finder imellem danskere.

Imellem jul og nytår besøgte jeg ham og hans familie. Det var ved dette besøg han fortalte en fantastisk historie.

50 år tilbage i tiden var der ingen fjendskab i hans land mellem kristne og muslimer, børnene legede sammen, spiste hos hinanden og sov i hinandens hjem, og de voksne talte sammen.

På den tid blev fortællerens far gift, men det sørgelige kom for dagen, at kvinden ikke kunne få børn. Faderen opsøgte mange hospitaler, men ingen kunne hjælpe. Efter 10 år klagede han sin nød til præsten i den by, hvor de boede.

Præsten, som var en stærkt Gudfrygtig mand, forstod manden og kvindens fortvivlelse. Han kaldte fortællerens far til sig. Præsten tog et stykke sødt kage, velsignede det i Jesu og Marias navn. Derefter sagde han til faderen, gå hjem, giv det til din kone, og hun vil blive gravid. Det skete, hun blev gravid efter 2 måneder. Hun nedkom med en søn, storebroderen til fortælleren. Senere kom der flere børn til.

Er det ikke en pragtfuld beretning.

Gud gør store undere, han lader blinde se, han helbreder lamme.

Jeg glæder mig mange gange over at være så velsignet med så mange nye venner fra fjern og nær uanset religion og hudfarve.

De beriger mig og kan også være med til at berige dig og hele vores land, med en kraft og fornyelse, som vi måske har glemmt.

Jeg er glad og taknemmelig over at Den danske folkekirke har vedkendt sig arbejdet blandt nydanskere, både kristne og andre religioner.

3

Ja, som bekendt, startede det officielle arbejde i FTC i august 2012. På det tidspunkt, havde jeg allerede været i gang med at besøge forskellige mænd og deres familier, som jeg have fået adresser på, af Elsebeth Fischer - Nielsen.

I august var vi en lille flok på 3-4 mænd der mødtes hver tirsdag. Siden er arbejdet vokset. I øjeblikket sender jeg Sms'er ud til godt 40, hvoraf der kommer ca. 16 -17 mænd hver tirsdag. Mændene kommer fra Danmark, Burma, Kroatien, Eritrea, Grønland, Korea, Kina, Tyrkiet, Pakistan, Irak Italien, Afghanistan og Syrien.

Vi har et program udvalgt, der består af deltagere er fra mandegruppen, som prøver at sammensætte et afvekslende og interessant program. Her kan nævnes; besøg af Imam, besøg af præst, besøg på et landbrug, fortælle livshistorier, høre og se danske nyheder, besøg af sundformidler fra kommunen. Hver anden gang laver vi mad og spiser sammen. Jeg håber og beder til at vi vil være ca. 30 til august.

Der er store udfordringer. Jeg kan ikke klare at besøge og være nær på alle. Det kræver at flere gode og stabile danske mænd, vil involvere sig i dette arbejde. Deltage i International mandeklub, blive venner med nogle, få indsigt i andre kulturer og andre tros retninger, slet og ret at give noget af sig selv, og igennem det selv få meget igen.

Jeg prøver også forskellige tiltag, for at få mændene til at være med til at tage sig af eller give noget tilbage til gruppen, i form af besøg eller hilsen med SMS.

Så planen er meget enkel, (men vil højst sandsynlig tage år)

A. Flere danske mænd der vil tage ansvar.

B. International mandeklub vil være i stand til at tage vare på sig selv, dens medlemmer og nye der venter på at komme med.

C. At vi i fællesskab er i stand til at lave så varieret og spændende program, som kan møde så mange som muligt, så hvert enkelt bliver engageret og ikke kan undvære at komme i fællesskabet international mandeklub.

Om torsdagen er der sprogcafé specielt for mænd fra klokken 14 til 16.

Torsdage klokken 16 til 18 er der chance for at komme i bedre form (fitness), for dem der har lyst. Der kommer ca. 4-5 fra mandeklubben.

Vi har fået/overtaget en kolonihave.

Tanken med kolonihaven er at få nogle gjort interesseret i at dyrke nogle grønsager, eller hvad man nu har lyst til. Man kan også tage familien med derud og bare nyde at være der. Der er en gammel 45M2 rønne på grunden samt stort drivhus. Der er også i dette arbejde omkring kolonihaven blevet nedsat en lille komite til at varetage driften af kolonihave projektet.

Jeg håber at der igennem alt hvad vi gør i og omkring International mandeklub vil være en rød tråd af medejerskab, som forhåbentlig med tiden vil blive mere og mere tydelig.

Venlig hilsen

Poul Martin Aalling Nielsen

Tværkulturel medarbejder.

Medsender en lille artikel fra Berlinske tidende

Kommuner kan spare millioner på bedre integration

- [Send som mail](#)
- [Print](#)
- [Del](#)

Der er millioner af kroner at spare, hvis kommunerne bliver bedre til at følge de gode eksempler, når det gælder integrationsindsatsen.

Af Jan Bjerre Lauridsen, Berlinske Nyhedsbureau

7. januar 2013, 22:00

Landets kommuner kan spare et trecifret millionbeløb hvert år på bedre integration af flygtninge og indvandrere.

Beregninger foretaget for Ugebrevet A4 af analysefirmaet LG Insight viser, at der kunne spares over 600 millioner kroner årligt, hvis samtlige kommuner var lige så gode som de bedste til at få indvandrere og flygtninge i arbejde eller uddannelse. Det skriver [Ugebrevet A4](#).

I 2011 brugte kommunerne knap 2,5 milliarder kroner på at forsørge ledige indvandrere og flygtninge samt deres efterkommere på kontanthjælp. Men de gennemsnitlige forsørgelsesudgifter til ledige indvandrere og flygtninge varierer voldsomt fra kommune til kommune, viser kortlægningen fra LG Insight.

Lemvig har landets laveste forsørgelsesudgifter. Her koster en flygtning eller indvandrer i gennemsnit kommunen godt 22.000 kroner om året, mens Aarhus i den anden ende af skalaen betaler mere end det dobbelte, næsten 50.000 kroner.

Samtidig viser kortlægningen, at 25 procent af de ledige flygtninge og indvandrere i Odsherred er i arbejde efter et halvt år, mens det samme kun gælder otte procent i Odder.

- I en tid med ressourceknaphed er der kommuner, som evner at holde en høj kvalitet i deres integration. Og det er simpelthen godt købmandskab, for det giver gode resultater med at få flygtninge og indvandrere i job og dermed også lavere forsørgelsesudgifter for kommunerne, siger Lars Larsen fra LG Insight, som følger kommunernes integrationsindsats på tæt hold.

Ifølge beregningerne fra LG Insight kan alene landets fem største kommuner spare næsten 280 millioner kroner om året, hvis de bliver lige så effektive som landets sjette største kommune, Randers, i forhold til at få flygtninge og indvandrere ind på arbejdsmarkedet. Størst er potentialet i Københavns Kommune, der kunne spare 156 millioner kroner, mens Aarhus kunne hente 67 millioner.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) siger til A4, at hun er meget opmærksom på kommunernes integrationsindsats.

- Der er kommuner, hvor integrationen fungerer fantastisk, mens det halter mere andre steder. Jeg er meget opsat på at sikre, at deres indsats bliver løftet. Det er der rigtig god samfundsøkonomi i, siger Karen Hækkerup til A4.