



Årsrapport for FTC 2018

Indhold:

Side 1-4: Her kan I læse om de ting, jeg gerne vil fremhæve fra **FTC i 2018**.

Side 5-6: Berith Nord Hansen fortæller om den positive udvikling i **Sprog Café** i 2018.

Side 7-9: Inge Skjølstrups fortæller om praktikanter, frivillige og spændende oplevelser i **Kvinder møder Kvinder**.

Side 10-14: Lær nogle nydanskere at kende gennem Poul Martins årsrapport om **International Mandeklub**, praktikanter, asylansøgere og dåb.

God fornøjelse!

Stiftspræst for FTC, Daniel Ettrup Larsen.

Østarbejdere

- Fokus på østarbejdere i de mange landsogne i stiftet – dette er blevet prioriteret højt gennem det seneste år. Se seneste to stiftsnyt samt artikler på www.ftc-ribestift.dk. Vi udsendte statistik over alle sogne og provstier i stiftet i juni 2018, som viste at 5-10 % i de fleste sogne nu er nydanskere. Det har givet mange overvejelser rundt i sognene. Blandt andet derfor har vi talt med mange sogne på stiftspræstemødet, Stiftsmødet samt via telefon, mails og besøg om dette. Flere er gået i gang og mange sogne overvejer netop nu, særligt i Skjern og Ringkøbing provstier, hvor jeg var på besøg i oktober på menighedsrådsforeningens samling. Særligt på dette område har vi fungeret som et center for hele stiftet i 2018. Dette er relevant i næsten alle sogne.
- Vi samarbejder også om østarbejdere med lokalt ansatte i Varde provsti og Vejen-Holsted sogne, som har det tværkulturelle som en del af deres arbejde.
- Vi samarbejder med Haderslev Stift om to aftener i februar 2019, hvor der er fokus på, hvordan sognet kan møde østarbejdere. Det bliver i **Grindsted den 27. februar** og i **Hammelev ved Haderslev den 28. februar**. Så kan alle køre derhen, hvor man lettest kommer til.
- Vi udsender snart en video om Sprog Café til alle sogne til inspiration til at møde østarbejdere lokalt.
- Vi kommer gerne ud og er med til at sætte en tværkulturel aktivitet i gang i sognet.
- Fra 1. september 2018 og indtil marts 2019 har vi Poul Christian Tulinius tilknyttet FTC med særligt fokus på østarbejdere. Han har været ihærdig med at ringe rundt til sognene i den





Folkekirken's Tverrkulturelle Center

Ribe Stift

ringerunde, vi er i gang med, og han er ved at lægge sidste hånd på en vejledning til sognene om, hvordan de kan komme i gang med at møde østarbejdere.

Engelske gudstjenester

Ole Nielsen var deltidsansat i FTC i marts til juli for at opstarte engelske gudstjenester i **Sædden kirke**. Han gjorde en stor indsats i forarbejdet og er nu frivillig i de engelske gudstjenester. Antallet af deltagere er stigende, både af danskere og nydanskere, så der kommer op til 50 til gudstjenesterne.

Engelske gudstjenester er et tilbud til internationale studerende og migrantarbejdere i Esbjerg. Der er en god gruppe af danskere, som står bag gudstjenesterne og kommer trofast. Engelske gudstjenester i Esbjerg var et af vores mål for 2018, så det var en gave, at Ole fik mulighed for at hjælpe Sædden kirke i gang med det.

Der er bygget en god frivilligruppe op omkring Sædden kirke, som står for international church (se facebook og kirkens hjemmeside).

Ole fik også oprettet et **cykelværksted**, hvor to frivillige gjorde cykler klar til at give til internationale studerende, så de kunne komme rundt i byen og ud til engelske gudstjenester. Vi fik cykler fra politiet og andre, og der er blevet givet 15 cykler væk. Fremover henviser vi til Y's Men's klubbens cykelværksted. Der er tanker om at lave en Sprog Café i Sædden kirke for at skabe endnu mere kontakt til internationale studerende.

Samtidig med de nye engelske gudstjenester i Sædden kirke, har **Vor Frelser kirke** også begyndt med at holde Taizé – gudstjenester en lørdag om måneden på engelsk med samme målgruppe. Da der er 600 internationale studerende i Esbjerg og endnu flere migrantarbejdere, så er der brug for, at endnu flere sogne har fokus på at invitere nydanskere med til de aktiviteter, de i forvejen har eller til nye initiativer.



Migrantmenigheder

Nu er der 6 kirker i Esbjerg, som enten låner deres kirke ud til en migrantmenighed eller har tværkulturelle aktiviteter; **Kvaglund, Zion, Sædden, Vor frelser, Grundtvig, og en mere**, hvis menighedsrådet godkender den samarbejdsaftale, som vi har udarbejdet med en migrantmenighed. Så halvdelen af kirkerne i Esbjerg har nu det internationale som en del af deres sognearbejde.



Folkekirken's Tværkulturelle Center

Ribe Stift

Migrantgudstjeneste i Ribe domkirke med spændende program bagefter er blevet en tradition den sidste søndag i januar. Der var ca. 150 deltagere i 2018 med god plads til flere danskere, som ville opleve det møde med kristne fra andre lande. Der er lagt gode planer for **den 27. januar 2019 kl. 14.**, hvor alle er velkomne til at fejre gudstjeneste sammen med migrantmenigheder i Ribe Stift. Der bliver inviteret mindst 8 migrantmenigheder, så vi håber på mange danskere også.

Økonomi

Økonomien følger planen, så vi i 2018 bruger det meste af vores overskud fra tidligere år. Det har løftet arbejdet meget med først Oles og derefter Beriths deltidsansættelser.

Stiftsrådet har bevilget 350.000 om året de næste 4 år, 2019-2022 og Skads provstiudvalg bevilger 120.000 kr. om året. Så det er rigtig dejligt med en stabil økonomi. Det rækker til aktiviteter og Poul Martins løn. Min løn kommer fra præstebevillingen og Inges løn fra Kvaglund kirke.

Provst Kræn Christensen anbefalede os i FTC at overveje, om vi havde det mandskab og de faciliteter, der skal til for at nå de mange mål.

Det vil være godt med en fortsat ansættelse af Berith Nord Hansen til Sprog Café i Kvaglund og målrettet østarbejdere andre steder, derfor har vi søgt en fond om løn til hende. Der kommer svar primo januar 2019.

Der er seriøse planer i Kvaglund sogn om at udbygge kirkens lokaler og fjerne den gamle barak, hvor FTC har mange aktiviteter hver uge. Dette vil skabe bedre vilkår for udviklingen i fremtiden, hvis disse planer godkendes af provstiudvalget.

Tværkulturelle lejre

Som noget nyt har vi i år haft 2 weekendlejre og kun en sommerlejr. Lejre var et af vores fokusområder i 2018. Vi har helt klart nået dette mål i 2018 ved mange frivilliges store indsats. Det er opnået på trods af kommuners og lovgivernes modstand mod at give fri til dette. Derfor weekendlejre. Det blev til forårslejr i april med 74 deltagere og efterårslejr i oktober med 60 deltagere. De fleste deltagere er døbt indenfor de seneste to år og meget opsat på at lære mere om troen. De fleste deltagere i oktober var fra asylcentrene i Hviding og Løgumkloster, selvom de frivillige er fra hele Syd- og Sønderjylland. Desuden holdt vi sommerlejr i uge 28 med 168 deltagere (familielejr). Så samlet 302 deltagere på de 3 lejre i år, hvilket er rekord. Mange frivillige er dybt engageret i deltagerens liv hele året.

Indfrielse af målsætning for 2018

Som det fremgår af årsrapporten for 2017, så har vi på baggrund af et ønske fra stiftsrådet lavet nogle målsætninger for 2018, så man kan måle, om vi fortsat gør en forskel med vores arbejde. Vi har ikke følt os låst af disse mål, da der også skulle være plads til at møde aktuelle udfordringer,



Folkekirken's Tverrkulturelle Center

Ribe Stift

som opstod. Det har været en god oplevelse at få synliggjort målene og beskrevet resultaterne, så vi kan se, hvor langt vi er nået gennem året. I forbindelse med ansøgning for 2019 – 2022 til stiftsrådet gennemgik jeg målene og fandt ud af, at rigtig mange af vores mål er nået, så det er dejligt. Jeg har valgt at tage nogle af dem med i årsrapporten her. En af opgaverne var at skrive ned, når vi var i kontakt med andre sogne i stiftet. Det er svært at tælle helt præcist, men vi har haft **kontakt med mindst 61 sogne** det seneste års tid. Det har været gennem

samtaler, besøg, inspirationsaftener, menighedsrådsmøder, kurser og lignende. Ofte med meget fokus på østarbejdere, men også på andre tværkulturelle muligheder i sognene. Ringerunden i slutningen af året til alle sogne i stiftet er ikke talt med her.

Desuden har vi haft besøg både fra Viborg Stift og Haderslev Stift, der gerne vil udbygge deres tværkulturelle arbejde. Der har også været telefonsamtaler med en præst fra Svendborg, hvor de vil ansætte en medarbejder til tværkulturelt arbejde i sognene i Svendborg.



Figur 1 - Bådtur med International Church

Sprog Café

Berith Nord Hansen er ansat halv tid fra 1. august til 31. december med hovedfokus på Sprog Café i Kvaglund. Derved kunne jeg prioritere opstarten af de engelske gudstjenester i Sædden kirke mere. Sprog Café var en af de ting, der skulle prioriteres højere, hvis ikke det kun skulle blive en lille flok, der mødtes om torsdagen. Derfor var det dejligt, at Berith kunne ansættes og prioritere PR, selve undervisningen og undervisning af de frivillige. Læs nedenfor om de mange internationale studerende, der derved fik øje på vores tilbud nu, hvor der kommer færre flygtninge.

Orlov

Jeg har haft travlt den seneste tid med at gøre mit arbejde færdigt for 2018 i FTC samt forberede de næste 2-3 måneder for FTC. Jeg holder nemlig orlov fra FTC, fordi jeg skal være konstitueret sognepræst i Zions kirke, fra den 17. dec. 2018 og indtil de får ansat en ny sognepræst. Berith vil hjælpe med nogle af mine opgaver i FTC under vakanzen og der er bevilget penge til en halvtidsløn til hende. Andre opgaver er delt ud til forskellige, men der bliver sikkert også ting, der må vente til mit vikariat i Zions kirke er slut.

Daniel Ettrup Larsen, Stiftspræst for FTC, december 2018.



Folkekirken's Tværkulturelle Center

Ribe Stift

Rapport fra Berith Nord Hansen

Torsdag eftermiddag fra kl. 15.30 til 17.30 er der Sprog Cafe i huset bag Kvaglund Kirke. Der kommer både flygtninge, familiesammenførte, østarbejdere og unge udenlandske studerende. Der bliver undervist i 5, nu 6 små grupper, og huset syder af aktivitet. Faktisk er huset for lille!

Jeg har arbejdet på sprogskolen i mange år, og nu er det som om, vi har vores egen lille sprogskole her i kirken! ☺

Efter sommerferien, kom der rigtig mange nye, især studerende. Der var 37, da det toppede, nu er der ca. 17 til 25 hver torsdag. En del af tilgangen skyldes sikkert, at det nu koster 2000kr. pr. modul at gå på sprogskolen for studerende og dem, som arbejder. Det betyder 12000kr. for en danskuddannelse. Det er mange penge for studerende.

Jeg har været rundt på universiteterne for at invitere, og jeg har fået en meget meget positiv modtagelse. De er meget opmærksomme på, at det er vigtigt for de studerende at lære dansk og var mere end villige til at informere de studerende.

Deltagerne er glade for at komme, og det er de frivillige/ underviserne også.

Jeg har flere gange hørt deltagerne udtale sig positivt, og de har fortalt, at de gør meget for at kunne komme.

Indimellem har nogle af de studerende meldt afbud, fordi de er blevet forhindret af ændrede skemaer. Det er ellers ikke noget vi forlanger eller forventer. Netop det er også med til at gøre arbejdet svært, fordi vi aldrig ved, hvem eller hvor mange der kommer, og om der kommer nye, som skal placeres på holdene.

Jeg er faktisk meget imponeret over underviserne og det arbejde de gør. Men vi mangler flere frivillige, selv om der lige er kommet en ny til. Så nu er der fire frivillige.

Anne Marie, som er pædagog og har været frivillig i fire år i Sprog Cafeen, siger, at det giver rigtig meget, og man lærer en masse om andre kulturer. Vi har alle brug for at møde andre. Man behøver ikke være lærer, det vigtigste er, at man ikke er racist og kan lide at være sammen med mennesker med forskellige kulturer. *Man får mere end man giver.*

Åse, som også har været frivillig i cafeen i fire år, er enig. *Det er en meget positiv oplevelse at bidrage til, at de lærer dansk,* og det er godt at møde mennesker, som man ellers ikke ville komme i kontakt med.



Folkekirken's Tverrkulturelle Center

Ribe Stift

Jeg har brugt og bruger min tid på:

- At invitere til cafeen og finde frivillige.
- Være med til International Dag og Kvaglund Dagen.
- At sørge for afløsere, når der er frivillige, som ikke kommer.
- At fordele deltagerne på holdene.
- Forberedelse til undervisningen.
- Sørge for, at der er forplejning, bortset fra kaffen, som praktikanterne tager sig af.
- At sørge for at der er materialer og hjælpe underviserne med at finde de relevante materialer og give ideer til undervisningen.
- At holde planlægningsmøder med underviserne og skrive referater.
- At lave interviews med deltagere til filmen, som vi har lavet til inspiration.
- At skrive artikler til kirkebladet og inspirationsmaterialet.
- Frivilligpleje.
- Møder om østarbejdere og skrive referater. Ringe rundt til præsterne vedr. østarbejdere.
- Opdatere materialer, indbydelser mv.
- Har besøgt asylcenteret i Hviding og Taledansk Cafeen i Ådum bla. for at hente inspiration.
- At bede for cafeen, deltagerne, de frivillige og arbejdet i det hele taget.

Fremover håber jeg bare, at arbejdet fortsat vil lykkes. Jeg håber, vi finder flere frivillige, og at vi stadig bliver dygtigere til arbejdet - og at arbejdet må være til velsignelse for alle.

Jeg vil gerne oprette en Facebook side for cafeen, for bedre at kunne sende informationer ud, og måske også bede deltagerne om, at de melder til eller fra på siden, så vi ved, hvem, der kommer! Det var en ide fra Taledansk Cafeen i Ådum, men det er ikke besluttet endnu.

Jeg håber også, jeg fremover kan få mulighed for at hjælpe andre i stiftet i gang med lignende arbejde.

Berith Nord Hansen
December 2018

PS: Husk at se videoen om Sprog Café, når den bliver sendt rundt i stiftet eller på www.ftc-ribestift.dk





Årsrapport for Kvinder møder Kvinder 2018

Kvindens udsagn om klubben:

Mehret: Jeg kommer, fordi vi snakker sammen på dansk og drikker kaffe og te. Og vi har chance for at lære noget mere dansk.

Alem: Jeg tænker, at det er for at styrke kvinderne igennem at dele erfaringer og lære dansk. Fordi mange af kvinderne bærer rundt på tunge byrder og ikke er vant til at gå i skole, men her har de et sted, de kan sidde og tale sammen.

Dorthe: Skønne kvinder, samvær, sammenhold og fællesskab.

Livsbekræftende på højt plan 😊.



En mørk novemberaften kom kvinder og børn i pæneste skrud for at være med til at danse og hygge sig sammen med de kvinder, de kender. Vi var over 100 personer, måske 50 af dem var børn. Kefa Abu Ras kom fra Grevinde Danner-fonden for at holde et oplæg om: "Kvindens liv, og kvinder, som har det svært i Danmark." Det var desværre ikke det mest festlige emne, men kvinderne fik alligevel en dejlig aften med masser af dans og snak. Kvindefesten er det, der er lettest at få kvinderne til at komme til.

I klubben har vi haft nogle rigtig gode snakke i årets løb. Det er virkelig interessant at høre tanker og overvejelser, som kvinderne har omkring det at leve i Danmark. Vi hjælper hinanden til at forstå den danske kultur. Igennem det får vi indblik i det liv, som kvinderne kommer fra. Vi vil gerne, at kvinderne får hjælp til at føle sig hjemme i Danmark.

Deltagerantallet veksler hele tiden, men vi er alt mellem 10 og 20 kvinder. Vi overvejer hele tiden, om der er andre emner, som skal i programmet, for at kvinderne vil komme.

Kvinderne kommer stadig for at få lært dansk. De går igen, når de skal hente børnene i børnehaven eller vuggestue.

Børneklubben: Hiwet og Rahua kommer stadig i klubben, men der er ingen børn i øjeblikket. Hiwet og Rahua er villige til at træde til, hvis der skulle komme nogle børn.



Folkekirken's Tværkulturelle Center

Ribe Stift

Praktikanter: Kvinder møder Kvinder har haft Gulizar, Safaa, Wenie og Gulbrak i praktik i kvindeklubben. De bliver sendt til os fra Jobcentret. Vi havde en kort tid Tatiana i afklaring for at finde ud af, hvor mange timer hun kunne klare at arbejde. De er en kæmpe hjælp i hverdagen.

Vi har også haft glæden af at have Haydehe (fra Hviding) fra Iran i praktik. Haydehe har nu fået asyl, og vi har hende hos os til januar. Kendskabet og venskabet til Haydehen har været helt fantastisk og har givet meget indsigt i, hvordan det har været for hende at være asylansøger. For mange af de danske kvinder har det været en øjenåbner at møde Haydehe. Jeg glæder mig over den indlevelse og hjælp, der er at finde hos kvinderne.

Alem fra Etiopien er også i praktik fra Hviding Asylcenter, jeg nyder meget fællesskabet med hende og hendes dejlige måde at være på. Jeg håber, hun får Asyl her i Danmark, for hendes personlighed og tro på Gud er noget, vi alle kan lære af.

International Kvindeklub er en samling af kvinder fra mange lande; Eritrea, Tyrkiet, Rusland, Malawi, Burma, Malaysia, Iran, Irak, Kurdistan, Thailand, Vietnam og Danmark, som har behov for fællesskab. Det er kristne, muslimer, hinduer i en skøn blanding. Og samværet virker og gør at kvinderne savner klubben, når vi holder lukket pga. ferie.

Nye danskere: Der kommer flere nye danskere til. Nogle med mange ressourcer og andre, som har brug for hjælp på den ene og den anden måde. Men alle danskere snakker dansk, og det er det, kvinderne har brug for at høre.

Mine arbejdsopgaver:

- Besøg hos brugere.
- Gå og cykle omkring og møde kvinder i Fakta, i genbrug, på vejen o.a.
- Tilrettelæggelse af onsdage med inddragelse af brugere og frivillige.
- Tilrettelægge og lede brugerrådsmøder.
- Tilrettelægge og lede frivilligmøder.
- Samtale med nye frivillige og frivilligpleje
- Skriftlig og mundtlig PR.
- Med i styregruppen for Folkekirken's Tværkulturelle Center i Ribe Stift.
- Samarbejde med andre, der arbejder blandt nydanskere
- Tage stilling til forskellige henvendelser
- Følge med i de forskellige landes forhold.
- Følge med i nye love og regler på udlændingeområdet
- Holde kontakt til Gulli (irakisk kurder), der har kurdisk modersmålsundervisning I huset bag kirken



Folkekirken's Tværkulturelle Center

Ribe Stift

Uddybelse af arbejdet:

Frivillige til Kvinder møder Kvinder: Jeg har syv danske kvinder og *en irakisk* kvinde, en kvinde fra Malawi, som er frivillige i Kvinder møder Kvinder. De er med til at gøre arbejdet muligt og tager mange opgaver på sig i løbet af året. Deres opgave er at stå for Lektiehjælp og Lær-mere-dansk selvhjælpsgrupperne.

Specielle arrangementer:

-Udflugt: i sommer var vi på tur til Århus sammen med alle dem, der hjælper i klubben. Vi blev meget opmuntrede af at se det gode arbejde, der foregik i Gellerup kirke og i Kvindernes Hus. Turen gav noget inspiration til klubben.

-Kvindefest: Vi har afholdt to Kvindefester i 2018, og der har været stort tilløb til festerne.

-Tværkulturel sommerlejr: Fantastisk at være med der, Gulizar var en kæmpe hjælp i køkkenet, Hun kunne være med, fordi hun var i praktik.

Badelandstur med Mosaikken: I oktober ca. 100 kvinder var med.



International dag på torvet: Vi deltog og lavede smoothies, skønt at se, hvordan kvinderne søger hen til boden og hjælper det, de kan.

Kvaglund dagen: Vi havde en bod, hvor vi solgte mad.

Adventsmarked: Vi havde en bod. Kvinderne solgte mad og kager.

De sidste 2 arrangementer giver kontakt til nye kvinder, og kvinderne, som kommer, nyder at være sammen om at sælge i boden.

Inge Skjølstrup,

5. december 2018



Års beretning fra Tværkulturel medarbejder Poul Martin Aalling Nielsen

Årsberetning fra Poul Martin Tværkulturel medarbejder i Ribe stift.

Jeg vil igen i år sige tak til Gud og mennesker for at jeg har fået lov til at være med i dette meget vigtige arbejde.

Nogle punkter, som jeg vil fremhæve på en særlig måde i mit arbejde.

1. Kirkernes rolle i forhold til øst arbejdere
2. Kirken og kommunen
3. Flygtninge og asylcentre.
4. Arbejdet generelt.

1. Kirkerne i Ribe stift vil gerne række ud til mennesker fra Øst Europa.

2018 blev startskuddet for mere fokusering på Øst europæere, der kommer til Danmark for at arbejde.

Som en naturlig del af vores Internationale arbejde i Ribe stift har vi altid været opmærksom på østarbejdere, men specielt i de senere år er der opstået et behov først og fremmest for at finde ud af, hvor befinder de ca. 120000 mennesker sig henne, der kommer hertil landet. Det er ikke så svært at finde ud af, hvilket sogn de er i, men hvor arbejder de, og hvad er de beskæftiget med?

Vi har taget udgangspunkt i et meget fint statistikmateriale, som blev udgivet af Mellemkirkeligt Råd med Søren Dalsgaard og Mogens Mogensen i spidsen.

Folkekirken's Tværkulturelle center sendte dette materiale ud til alle præster i Ribe stift i juni måned.

Efterfølgende har vi været i gang med en ringe rundt til præster eller kirke- og kultur medarbejdere, hvor vi spørger specifikt ind til arbejdet blandt østarbejdere.

Når vi har været igennem et flertal af alle præster svar i Ribe stift, vil vi prøve at finde kernen af svarerne, vi har fået. Det skulle gerne resultere i et overblik over, hvordan vi kan gribe dette vigtige arbejde an.

Jeg har været medvirkende ved flere møder, hvor øst arbejdere har været noget af temaet.



Et lille blik ind i hvad en ung ukrainsk familie giver udtryk for angående deres indgang i Danmark og kirken.

Fordele og goder

Vi arbejder kun 37 timer og får løn for dem, varerne er gode, tryghed og sikkerhed, gratis sygehus og gode dagtilbud til vores børn. Udfordringerne: I høj grad sproget, højt skattetryk, at skulle leve op til høje kvalifikationskrav i Danmark, og så det med at arbejde sammen i grupper, når man som nytilkommen til dette land aldrig har lært det.

De fortæller videre om at kirken har lært dem mange nye ting omkring deres tro. bla. at man kan bede helt frit for andre. De ser stor empati blandt mange mennesker, der kommer i kirken. De deltager i Middag på Tværs og de internationale kristne sommerlejre. Derudover kommer de jævnligt i kirken.

2. Kirken og kommunen

Igennem flere år har jeg været noget optaget af, hvordan kirken kan samarbejde med de forskellige områder inden for kommunen.

Der er mange måder, det kan gøres. For mig har det været naturligt at knytte til ved de forskellige kommunale tiltag som integration, bolig og arbejdsforhold.

Jeg vil meget gerne fremhæve 3 i 1 bydelsprojekt, som er et arbejde opstartet af Esbjerg kommune sammen med 2 boligforeninger. Bydelsprojektet og kirken har igennem mange år haft et tæt og frugtbart samarbejde.

I begyndelsen af 2018 fik jeg chancen for at repræsentere International Mandeklub og International Kvindeklub i et nyopstartet forum kaldet Integration og Beskæftigelse. Dette nye forum er i gang sat af Esbjerg byråd. Fokus og indsatsområder for dette forum er: Ghetto udspil, børn og forældres deltagelse i fritidslivet, finde fodfæste på det danske arbejdsmarked, kulturforståelse generelt og kulturforståelse på arbejdspladserne, anvendelse af praktikker i integrationsindsatsen. Forummet består af politikere, flere chefer fra forvaltningerne, folkekirken og muslimske repræsentanter.

Jeg har også deltaget i flere møder angående Øst-Esbjerg. Der er stor bevågenhed fra politikernes side angående Øst-Esbjerg.



3. Flygtninge og asylcentre.

Jeg vil gerne starte med at lade Hayedeh fortælle lidt om sig selv, som hun har fortalt det i en af Kvaglund kirkes kirkeblade:

Mit navn er Hayedeh, jeg kommer fra byen Krnash i Iran, der boede jeg indtil 2014. Jeg er vokset op på landet, mine forældre var landmænd. Mine forældre og jeg tilhørte en meget gammel religion med meget gamle traditioner, kaldet larstan.

I min familie var vi 9 søskende i alt, så det var meget nødvendigt, at vi alle arbejdede hårdt, for at vi kunne få det nødvendige til livets ophold.

Jeg har aldrig gået i skole, oprindeligt kommer jeg fra Irak, men min mor og far flyttede til Iran, da jeg kun var 2 år gammel. Vi boede langt fra skolen, og det var meget besværligt at komme der. Det blev også bestemt, at jeg som den lille pige, ikke behøvede at gå i skole, fordi jeg skulle hjælpe min mor derhjemme.



Der har været mange svære ting i mit liv, som jeg ikke kan fortælle om her. Men i 2014 kom jeg til Tyrkiet. Senere på min rejse(flugt) kom jeg til Danmark, det var i 2015. Jeg bor i øjeblikket på asylcenteret i Hviding.

Da jeg boede hjemme i Iran, havde jeg aldrig hørt om kristendommen. Det var først, da jeg kom til Tyrkiet, at der var en ven, som tog mig med i en kirke. Der så jeg også nogle Jesus film.

Jeg har boet mange forskellige steder i Danmark. Blandt andet Helsingør. Da jeg boede der, var der en, der tog mig med til en kirke i København. Kirken hedder Apostelkirken.

Da jeg flyttede til Hviding, blev jeg inviteret med til et Alpha kursus af nogle mennesker fra Iran. Jeg startede på Alpha kurset i 2016. Det har været rigtig godt. Jeg har lært meget om Jesus der. Den kærlighed som han giver, betyder rigtig meget ind i mit liv.



Folkekirken's Tværkulturelle Center

Ribe Stift

Så meget at jeg nu tror på Jesus Kristus som min frelser og er blevet døbt.

Jeg fortæller lidt om min historie, fordi jeg er i praktik i Kvaglund kirke. Jeg hjælper i International kvindeklub hver onsdag, jeg deltager i sprogcafeen hver torsdag, og hjælper ved Gudstjenesten hver søndag.

Jeg er meget glad for at være i praktik og lærer mange nye ting. Tak til Kvaglund kirke og Danmark for at give mig ly i en meget vanskelig tid i mit liv. Hayedah. Hun har i skrivende stund lige fået opholdstilladelse.

I Kvaglund kirke har der igennem det forløbende år været 3 til 5 mennesker i praktik hver uge, som jeg og Inge Skølstrup, Kvaglund kirkes sogne diakon har stået for. Det er en fantastisk velsignelse men også en stor opgave. Jeg vil lige nævne nogle af de opgaver, som praktikanterne har fået om søndagen. De skal gøre klar til Gudstjeneste, byde velkommen, hjælpe med uddeling ved nadverfejringen, snakke ved kirkekaffen med mennesker, rydde op efter kirkekaffen.

Vi har også haft undervisning efter Gudstjenesten. Tirsdag har mændene deltaget i International Mandeklub, hvor de har hjulpet med at lave mad, været aktive i forskellige aktiviteter og programplanlægning. For kvindernes vedkomne har de deltaget om onsdagen i International Kvindeklub, hvor de også har haft forskellige opgaver. Torsdag har der været en lille tid, hvor der er blevet hjulpet i den lokale genbrugs butik. Der har været en time, hvor søndagens tekst er blevet gennemgået og snakket igennem. Deltagelse i sprogcafe i to timer, derefter hjælp med oprydning. Der har også været en periode, hvor praktikanterne har hjulpet med den praktiske udførelse af et Alpha kursus i Kvaglund kirke.

Igen i år har der været meget at gøre i forhold til asylcentret i Hviding. Hver torsdag holdes der i samarbejde med folkekirkepræst Torben Bramming, Jens og Gunhild Rosenberg fra Luthers Mission og jeg et kristendomsundervisningsforløb. I øjeblikket deltager der hver gang 30 til 35 mennesker. Der er blevet døbt 2 og vi forventer, at der vil blive 9 eller 10 dåb mere i december måned. Den 2. december var der også dåb af et ægtepar i Vejle apostolsk kirke, samt en enlig kvinde og et ægtepar og deres pige i Sem kirke. Det var en sand fest, ægteparret har været hemmelige kristne i 10 år i Iran uden mulighed for at blive døbt, de var bare så lykkelige over, at de nu fik lov til at blive døbt ind i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Ud over den faste undervisnings tid er det ofte nødvendigt at få snakket mere med deltagerne, mange gange om deres personlige sager, som ofte er meget tidskrævende. Angående tolkning er vi så velsignede, at der er et ægtepar fra Iran, som har boet i Danmark i mange år, som hjælper os hver uge med tolkning til farsi. Uden deres hjælp ville det være meget svært at få et kvalificeret undervisningsforløb.



I øjeblikket er jeg i gang med at undervise en mand fra Syrien, en gang om ugen. Han har været i Danmark i fire år. Han taler arabisk. Det er fantastisk, at der er mulighed for tolkning, en mand som kommer regelmæssigt i Kvaglund kirke har påtaget sig tolkeopgaven. Jeg bruger de samme undervisningsmaterialer, som vi også bruger i Hviding i vores kristendomsundervisning. Navnet på materialet er Al Masseria, som er arabisk og betyder rejsen. Dette materiale er oversat til arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, italiensk og farsi, hvor alt talen kan synkroniseres til disse sprog. Udover det kan der sættes undertekster på: engelsk, hollandsk, fransk, tysk, kinesisk, portugisisk, arabisk, italiensk, spansk og græsk.

Jeg er også meget optaget af, hvordan vi som kirke kan hjælpe mennesker, der havner på udrejsecentre som Kærshoved gård.

4. Arbejdet generelt

Derudover har jeg også samarbejde med Tværkulturel Center i København, missionselskaber og kirkerne i stiftet. Jeg ser det også som en vigtig del af mit arbejde at finde tid til besøg i hjemmene. Jeg prøver af bedste evne at følge med i, hvad der rører sig i samfundet angående flygtninge og indvandrere, så vi får brugt kirkens resurser bedst muligt.

International mandeklub deltager på International dag i Esbjerg samt Kvaglund Dag og adventsmarked i Kvaglund. Der har været planlagt to weekend lejre, hvor jeg har været med til at planlægge og afholde en af disse lejre i samarbejde med andre. Det samme er gældende for planlægning og afholdelse af International sommerlejr. Jeg leder stadig International mandeklub med alt, hvad det indebærer. Vi samles hver tirsdag. Sprogcafeen, som har undervisning hver torsdag eftermiddag i Kvaglund kirkes Internationale hus, er også en del af mit virkeområde.



Poul Martin Aalling Nielsen
Tværkulturel medarbejder i Ribe stift.